

Protestantse gemeente Het Trefpunt te Bennebroek

Orde van dienst voor de viering op
zondag 14 april 2024



Rafaël: *Christus' opdracht aan Petrus*, 1515

Voorganger: Ds. Piet van Veelen
Orgel en piano: Marcel den Dulk

Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Psalm 33: 1 en 2

Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.

Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.

Word'als nooit tevoren / door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!

Meld de blijde mare / bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.

hemelen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Inleiding

Stilte

INKEER

(we gaan staan)

Groet

V: De Heer zij met u,

G: ook met u zij de Heer

Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed en Kyrië: we zingen Psalm 33: 8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.

God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

(we gaan zitten)

HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezen: 1 Johannes 1: 1 – 7

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2 Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 5 Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. 6 Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Zingen: Lied 1005: 1 en 5

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Lezen: Johannes 21: 15 – 24

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' 16 Nog eens vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' 17 en voor de derde maal vroeg Hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?' Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: 'Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen. 18 Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel ondoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' 19 Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: 'Volg Mij.' 20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen

had om te vragen wie het was die Hem zou uitleveren. 21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' 22 Maar Jezus antwoordde: 'Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.' 23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.'

24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

Zingen: Lied 908: 1, 6 en 7

Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

Verkondiging

Orgel-/pianospel

Zingen: Psalm 18: 1 en 9

Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

Mededelingen

GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten met Lied 1006:
Onze Vader in de hemel, / U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: / zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven / in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen / en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven / en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten / tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, / net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, / maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is / en wat slecht is, boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen, / dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, / dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. / Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Geloofsbelijdenis

ZENDING

(we gaan staan)

Slotlied: Lied 642: 1, 7 en 8

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapeen heeft.

Heenzending en zegen

G: Amen (3x gezongen)

Inzameling van de gaven

De 1^e collecte is bestemd voor de Diaconie en
de 2^e voor SKIN*

(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie
Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 14 april 2024.

Scan de QR-codes om te betalen voor de collecte van
14-04-2024.

Gebruik de Camera App op je telefoon.



Diaconie



SKIN

**SKIN (Samen Kerk in Nederland) is een koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland. Eenmaal per jaar collecteren wij als Trefpuntgemeente daarvoor. De volgende voorbeelden illustreren waarvoor de collecteopbrengst besteed kan worden:*

Met dankbaarheid kijkt SKIN terug op de Week van Gebed voor eenheid van eind januari jl . Samen met onder meer het Platform Interculturele Kerken Utrecht, en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken organiseerde SKIN een aantal gebedsavonden

In maart en april worden workshops sociale veiligheid gegeven . Iedereen wil dat de kerk een veilige plek is. Toch gaan er helaas ook soms dingen mis in de kerk. Er is bij mensen thuis sprake van huiselijk geweld, of in de kerk doen mensen iets waardoor zij grenzen overschrijden. Andere mensen worden hierdoor gekwetst of zelfs slachtoffer van misbruik. Hoe kunnen de kerken zorgen dat we een veilige plek zijn voor iedereen? Daarover gaan deze workshops.

Agenda

Maandag 15 april:

19.45 u.: Vergadering kerkenraad (Trefpunt)

Dinsdag 16 april:

14.00 u.: Bezinning en Verdieping: Film: De Vogelwachter (Trefpunt)

15.00 u.: Oecumenische gespreksgroep (Trefpunt)